

"Ἐρας ἀληθινὰ φιλότεχνος εἶνε φαινόμενο οπάριο ὅσο καὶ ἔνας γρίζος τεχνίτης.

"Ἡ στοργή, τὸ ἐνδιαφέρον, ἡ ἀγάπη, ὁ ἐνθουσιασμὸς ποῦ μεταδίδει τὸν θαυμασμὸν καὶ τὴν ἀπόλαυψην τῆς τέχνης, εἶνε δυστυχῶς προνόμια τῶν ὀλίγων.

"Ἡ ἀνακάλυψη τῆς τέχνης ἀπὸ τὸν ἀνθρώπους, ἡ δημιουργία τῆς πνευματικῆς καὶ αἰσθητικῆς ζωῆς, εἶνε ζήτημα, ἐσωτερικῆς βαθύτερης ἔννοιας τῆς οὐδίας τῆς ἀνθρώπινης ἀποστολῆς μας. "Ο αἰσθανόμενος, δονούμενος ἀπὸ τὴν σκέψη, διαισθανόμενος τὰ γύρωθεν ἀνθρώποις, ἀρχίζει ν' ἀρεβαίνη τὶς βαθμίδες τῆς σκάλας ποῦ ὀδηγεῖ στὴν ἀπειρο σοφία καὶ ἐμορφιὰ καὶ ποῦ θὰ κατακτήσῃ μᾶλιστα μέρα τὴν ποθητὴν μακαριότητα.

"Ἡ τέχνη δὲν εἶνε ἔπιπλαο παιχνίδι, μᾶλιστα πρόσκαιρη ἀπόλαυψη, οὕτε φιλοτεχνία, ἀνεξέλικτες πνευματικά. "Οσοι στέκονται προσηλωμένοι μπρὸς στὰ ἔργα τῆς τέχνης, δοσοὶ προσπαθοῦντεν νὰ ἐνωπιοῦνται μυστικά τῆς, δοσοὶ λάμπονται ἀπὸ τὸν θαυμασμὸν τῆς, αὐτοὶ εἶνε οἱ φιλότεχνοι, οἱ ἀπόστολοι τῆς λατρείας τῆς τέχνης.

"Ἐνας φιλοτεχνικὸς σύνδεσμος σὲ μᾶλιστα πολιτισμένη εἶνε ἔνας τύπος τιμῆς· εἶνε δῆμος καὶ μᾶλιστα βαριὰ ὑποχρέωση γιὰ τὴν τέχνη, στὴν σύγχρονη ποιωνία μας, ὃπου δρυμάζει ἀκόμα ἡ ψευτιά, δῆλον ἡ ἐπίδειξη, ἡ ματαιότητα καὶ ἡ ψευδαισθηση μᾶς παρασύρουν σὲ φιλοδοξίες ἀνώτερες τῶν προδεσέων μας. Οἱ συλλογεῖς ἔργων τέχνης, τοὺς δποίους δὲν μποροῦμε νὰ δομάσωμε ἀκόμη ἐραστὲς τοῦ ὕδραιον μᾶλιστα ποῦ εἶνε δῆμος σὰν πρόδρομοί τους καὶ αὐτοὶ, ἀκόμα, ἔστω καὶ ἀν τὸν ὄδηγει ἡ μόδα, συντελοῦνται στὸ ἔργο τῆς καλλιτεχνικῆς διαπαιδαγώγησης, καὶ ἀν πολλὲς φορὲς τὰ ἔργα ποῦ διαλέγονται δὲν ἀντιπροσωπεύουν τὴν καθαντὸν τέχνην, ἐν τούτοις ἀφίγουνται στὰ παιδιά τους, στοὺς ἀπογόνους τους, τὰ σπέρματα, τὰ θεμέλια τῆς καλλιέργειας τῆς ἀγάπης τῆς τέχνης. Μία εἰκόνα κρεμασμένη στὸν τοίχο τοῦ σπιτιοῦ γιὰ χρό-

νια, ἀφ' ὅτου τὸ παιδί ἀρχίσῃ νὰ τὴν προσέχῃ εἶνε ὁ καλλίτερος δάσκαλος γιὰ τὴν κατάκτηση καὶ τὴν διείσδυση τῆς τέχνης.

"Ἄρ οἱ νεοέλληρες γιὰ μόνη τὴν ἀγάπη τῆς προόδου τῶν παιδιῶν τους προμηθεύονται ἔστω καὶ μόνο ἔνα πίνακα, ποῦ θὰ κρεμοῦσαν στὴν καλή τους κάμαρη, ἀν κληροδοτοῦσαν στὰ παιδιά τους μᾶλιστα βιβλιοθήκη μὲν καλὰ βιβλία, τὸ φωμαῖκο θάρσιζε τὴν πνευματική του ἀναγέννηση.

"Πολλοὶ λέγουν καὶ τὸ βρίσκουμε δρθὸ πῶς δὲν ἔννοοῦν τὴν Τέχνη, πῶς δὲν καταλαβαίνουν. "Ἄλλα πότε θ' ἀρχίσουν ἐπὶ τέλους, αὐτὸς μᾶς ἐνδιαφέρει. "Οταν ἔνας δὲν διαβάζει ἔνα βιβλίο διατρέχει τὸν κίνδυνον νὰ τὸ ἀγροῦ αἰώνια, ἐπίσης ὅταν δὲν ἀκούει μουσικὴ καὶ δὲν βλέπει ἔργα τέχνης, πῶς εἶνε δυνατὸν νὰ τὰ ἐμβαθύνῃ, νὰ τὰ ἐνγοίησῃ;

"Γίνεται αὐτὸς οἱ ἐκθέσεις, οἱ συναυλίες, τὸ βιβλίο, τὰ πνευματικὰ αὐτὰ εὐεργετήματα ποῦ προσφέρουν οἱ τεχνίτες στοὺς ἀνθρώπους, εἶνε ἀνωφέλεντα δταν δὲν τὸν προσελκύνουν.

"Ο Τόπος, οἱ ἀνώτερα ἑξελιγμένοι ἀνθρώποι, σώζουν μόλις τὴν κατάσταση, ἀλλά ἀν δὲν πεθαίνουν ἀπὸ πεῖνα οἱ "Ἐλληνες Καλλιτέχνες, ἀν φαίνωνται πῶς κινοῦνται, ἀν ἔργαζονται δίλγοι, γιατὶ ἔχουν μέσα τους τὴν φωτιὰ τῆς τέχνης, ἐν τούτοις δὲν Τεχνίτης δὲν ηὔσει ἀκόμα στὸν τόπο μας, τὴν συμπάθεια καὶ τὴν στοργή, τὸ περιβάλλον καὶ τὴν ἐνίσχυση, τὴν ἡδική καὶ δική, ποῦ θὰ τοῦ ἔδινε τὰ φτερὰ γιὰ νὰ δημιουργήσῃ θερμότερα καὶ περισσότερο πλέον τὸ ἔργο τῆς τέχνης.

"Ο Βόλος ἔχει τὸ εντύχημα πρῶτος νὰ στεγάζῃ ἔνα Φιλοτεχνικὸ Σύλλογο. "Ο προσωπισμὸς του εἶνε μεγάλος. — "Ἐνας δύο ἀνθρώποι ποῦ θὰ μποροῦσαν νὰ ἐμπρεύσουν τοὺς πολλοὺς γιὰ τὸ καλὸ τῆς Τέχνης, θὰ ἥσαν ὑπέροχοι ἐθνικοὶ εὐεργέτες μᾶλιστα πνευματικῆς κίνησης ποῦ ἔπειτε νὰ ἔχῃ κάθε ἐπαρχία τῆς Ἐλλάδος.

Ἐνδόμαστε τὸ περιοδικό "Φιλότεχνος", ποῦ

βγαίνει μὲ τὸν ἐνθουσιασμὸν τοῦ Καλοῦ, νὰ  
ἐνθουσιάσῃ, νὰ προσηλυτήσῃ καὶ νὰ προσ-  
φέρῃ τὴν ἀπόλλαψη τῆς τέχνης στοὺς ἀν-  
θρώπους. Νὰ τοὺς ὀδηγήσῃ στὴν ἐκτίμηση  
καὶ στὴν μελέτη της, νὰ τοὺς ἀνοίξῃ και-  
τρούφγιους δρίζοντες. "Ἐνα περιοδικὸ εἶνε  
ἔνα εὐεργέτημα γιὰ ἔνα τόπο. Κλεῖ μέσα  
του δλα. Εἶνε ἡ Ἑλλίδα γιὰ καλλίτερο μέλ-  
λον. Εὐχόμαστε τὸ βῆμα αὐτὸ τοῦ Φι-  
λοτεχνικοῦ Συλλόγου τοῦ Βόλου νὰ γίνη  
ἀληθινὸ βῆμα πρὸς τὰ ἐμπρὸς καὶ ν' ἀπο-  
κατασταθῇ τὸ Βῆμα ἀπὸ τὸ δποῖον θάκού-  
εται δ ἐνθουσιασμὸς καὶ ἡ λατρεία τῆς  
Τέχνης.

Τὴν σπιγμὴ αὐτῆν, δὲν ὑπάρχει ἔνα πε-  
ριοδικόν, ποῦ νὰ στεγάζῃ τὴν καλλιτεχνικὴ  
παραγωγὴ τοῦ τόπου μας, ποῦ νὰ ὀδηγῇ

τὴν αἰσθητικὴ μας διαπαιδαγώγηση. Ἡ τι-  
μή ὅταν εἶναι μεγάλη καὶ γιά τὴν πόλη τοῦ  
Βόλου, ἐάν συντηρήσῃ ἔνα παρόμοιο πνευ-  
ματικὸν ἔργον καὶ γιά κείνους ποὺ κατα-  
πιάστηκαν μὲ τὴν ἐπίγνωση τῆς κάθε δυ-  
σκολίας ποὺ ἀκόλουθει παρόμοια τολμή-  
ματα. Εἶνε δμως καιρός οἱ πολλοὶ "Ελλη-  
νες ν' ἀρχίσουν νά συντελοῦν, ἔστω καὶ μή  
ἐννοοῦντες τὴν Τέχνην, δπως ἔκαμε κάπο-  
τες: ἀρχιμάγειρος; σὲ μά ἔκθεση, ποῦ  
πιρενάλεσε τὸν καλλιτέχνη νά τοῦ διαλέξῃ  
ἔνα ἔργο του, λέγοντας πῶς αὐτὸς δὲν ξέ-  
ρει ἀπό Τέχνη μὰ πῶς ἡ Τέχνη πρέπει νά  
ὑποστηρίζεται γιατὶ εἶνε δ πολιτισμὸς μᾶς  
χώρας.